

Sdr. Næraå

Valgmenighed

Marts
April
Maj
Juni
2025



Lad festen begynde

Så kom vi da endelig i gang. Og ikke bare med et tilfældigt, nyt år skudt ind af det første slag på rådhusklokker, halvsøj champagne i de langstilkede glas og en gang livsfarlig hoppen ned fra spisestuestole, som man ikke ville drømme om at kravle op på i pinlig ædru tilstand.

Nej, vi kom i gang med et år, vi har ventet på... i al fald i menighedsrådet. Vores 150-års jubilæumsår som valgmenighed. I år fejrer vi, at 20 fynske familier her fra Sdr. Nørå/Årslev-området ikke sådan lige ville finde sig i, at de ikke måtte få den præst, de havde udset sig, når nu de ikke kunne få lov at beholde pastor Kofoed, der var blevet forflyttet til Hesselager.

Ham var de ellers svært glad for, Kofoed, selv om han blot havde været byens præst i 14 år. Han udrettede på den forholdsvis korte tid så meget, som det kun lykkes få præster at opnå i et helt arbejdsliv. Den afholdte Kofoed var en lille mand med et ualmindeligt mildt ansigt og ditto væsen. Og så var han flittig. Myreflittig.

Og det var nok en god ide (ja, det er det vel altid), for når det kom til at prædike, var han efter sigende – både hvad angår veltalenhed, viden og tænkning – ikke særligt godt kørende. Men hvad han ikke kunne trylle frem

med sit hoved, magtede han med sit væsen. Kofoed havde kun et eneste ønske: At få lov til at være tjener for sin menighed. Han var ydmyg grænsende til det selvudslettende, men at være en Herrens tjener gav ham kræfter til at være der for dem, der havde brug for det.

Hans popularitet steg ham aldrig til hovedet, og pastor Kofoed forsøgte heller aldrig at dække over sine begrænsninger og skrøbeligheder, som han naturligvis kun kendte alt for godt selv. Det fortælles om ham, at det ikke helt sjældent hændte, at prædikenen gik i skuddermoder for ham, mens han var i gang med den. Han tabte simpelthen tråden... og gik uhjælpeligt i stå.

Så stod han deroppe på prædikestolen og kiggede lidt på menigheden... og de på ham. Og når han blev klar over, at det heller ikke førte nogen steder hen, ja så bad han ganske roligt menigheden synge en salme, mens han forsøgte at fatte sig.

Så mens menigheden sang, som de bedst kunne (og det har for vores vedkommende alle dage været temmelig godt), stod Kofoed i inderlig bøn til Gud og bad om hjælp. Og hjælpen kom altid. Det kunne godt tage lidt tid, men den kom.

Grinede de så af ham? Nej, aldrig det

mindste. Tværtimod. Menigheden elskede ham for hans ihærdighed og ydmyghed, og for de såre menneskelige sider af sig selv, som han uden blusel lod dem se. Selv i kirken.

Men altså... nu skulle han videre, for lønnen var vist en del bedre i Hesse-lager. Da chokket havde fortaget sig, begyndte de, der var her før os, at se sig om. Og deres blik faldt på Jens Schiørring, der både havde været Vilhelm Birkedals hjælper nede i Ryslinge og nu underviste børnene i Sødinge Friskole. Schiørring søgte da også stillingen, men biskoppen i Odense valgte – mod byens udtrykte ønske – i stedet at ansætte Frederik Selmer, og så brød konflikten ud.

Nå, nok om gamle dage, i al fald i første omgang, for I jubilæumsskriftet, der kommer senere på året, nemlig til festen den 6. september, vil I kunne læse meget mere.

I gang kom vi som sagt indledningsvis, med festlighederne. Og det skete ved gudstjenesten den 12. januar, så tæt på den ”rigtige” fødselsdag den 10. januar, som vi kunne komme.

En fuld kirke (der var udsolgt til gudstjenesten på kort tid) sang Iben Krogsdal og Mads Klindts nye salme ”Utroligt når livet begynder”, der er skrevet til netop os og netop vores jubilæum. De kunne også hørte et kraftens ord fra alteret og ikke mindst fryde sig ved at lytte til Peter Sommer og Palle Hjorth,



Jubilæumsgudstjeneste hvor Peter Sommer synger.

Utroligt når livet begynder

Version III

Iben Krogsdal

Mads Klindt Poulsen

The musical score is written in treble clef with a key signature of one flat (Bb) and a 4/4 time signature. It consists of five staves of music with lyrics underneath. Chord symbols are placed above the notes. The lyrics are: U - tro - ligt når li - vet be - gyn - der med ba - re et ly - sen de - ord, som gror gen - nem stem - mer i kir - ken og plud - se - lig er vi et kor, her fin - des vi al - drig a - le - ne her le - ver vi midt i den e - vi - ge sang; den syn - ger i al - le som le - ver og al - le i ver - den som sang den en - gang.

Se alle syv vers på hjemmesiden

der var stærkt medvirkende til at fylde vores vidunderligt smukke kirkerum med masser af ånd og livskalorier, som vi supplerede ved kaffebordet i Storstuen lige bagefter.

Ved gudstjenesten og kaffen deltog også vores nye provst, Signe Kølback Høg, og vores næsten lige så nye biskop, Mads Davidsen, og begge gav de fine taler, der på bedste vis flettede sig sammen med de andre festlige taler. En stor fornøjelse, og et udtryk for,

at vi i dag har et godt og konstruktivt forhold til folkekirkens repræsentanter her på vores ø.

Måske var det Mads Davidsens deltagelse, der gjorde, at jeg kort efter af Stiftsavisen, der kommer ud til alle kirken over hele Fyn, blev bedt, om jeg ville skrive lidt om vores valgmenighed og jubilæet.

Det ville jeg naturligvis gerne, og selv om denne klumme så bliver lidt omfangsrig denne gang, synes jeg, at I

også skulle have muligheden for at læse med. Så her kommer, hvad jeg under overskriften ”Sdr. Nærrå Valgmenighed – en fri, grundtvigsk menighed i 150-år” skrev om os:

”Enevælden, der samlede al magten hos ét menneske, kongen, tilbage i 1660, blev afløst af demokratiet med den første Grundlov den 5. juni 1849. Sådan lærte vi i al fald i skolen, og helt løgn er det heller ikke. Men det er heller ikke hele sandheden.

Begyndende borgerrettigheder kunne ikke skjule det faktum, at megen beslutningskraft stadig var koncentreret på ganske få hænder. Alene det faktum, at det kun var nogle få procent, der kunne stemme, når der var valg, og at kvinderne først kom med i 1915, altså 66 år senere efter mændene, vidner om, at vejen frem mod demokrati var stenet og ikke uden bump på vejen. Men alle omvæltningerne i 1849 blev også til en kirkekamp, hvor såkaldte vækkelser over hele landet – og også på Fyn – udfordrede såvel kongen som biskopperne på retten til at tænke, tale og tro, som man fandt bedst i de enkelte menigheder. I Ryslinge fik den lokale præst, Vilhelm Birkedal, frataget sin ret til at virke som præst efter at have kritiseret kongen for dennes puvre indsats ifm. nederlagene til preusserne i 1864. Og de gode ryslingefolk valgte efterfølgende at reagere ved simpelthen ikke

at tage kongens beslutning til efterretning! Og på et møde på Boltinggård, lidt udenfor Ringe kårede de Birkedal til deres præst... præst for Ryslinge Valgmenighed.

Der fandtes ikke nogen lov til at understøtte en sådan opsætsighed, men den kom til senere, og så var vejen banet... og et grundtvigsk princip født: Det kan være lettere at søge om tilgivelse end tilladelse. Så da en kreds af borgere i og omkring Sdr. Nærrå ikke måtte få den præst, de gerne ville have, når nu den gamle søgte nye får at være hyrde for, ja så rullede bolden.

20 familier kunne efter den nye lov ansøge om at få lov at danne en valgmenighed, der nok stadig var indenfor folkekirken, men i øvrigt stod for alting selv.

De gode Sdr. Nærrå folk var jævne folk uden penge af den størrelse, der skal til, når man skal bygge såvel kirke som præstegård, så med hjælp fra Grundtvig, der nok var død et par år forinden, men som havde støttet sagen helhjerteret, bad man om hjælp over det ganske land.

Og pengene strømmede ind, så man kunne indvie den røde kirke, der ligger blot på hundrede meter fra Sdr. Nærrå hvide kirke, den første søndag efter Hellig tre konger i 1875. Medlemmerne blev flere og flere, og i dag er vi godt 1100 betalende medlemmer i valg-

menigheden. Vi har vores egen præst, graver, kirkegård, organist, servicemedarbejder, Storstue (hvor medlemmerne kan holde deres livs fester og sammen mindes deres kære efter højtideligheden i kirken) og menighedsråd med formand, næstformand og en række menige medlemmer.

Men øverste, besluttende instans i denne demokratisk opbyggede menighed, er generalforsamlingen, der finder sted en gang om året. Her lægger vi kursen sammen og beslutter, hvordan såvel dagligdag som festdage skal se ud. Og den 12. januar kunne vi byde menigheden, venner af huset, deriblandt biskop Mads Davidsen og provst Signe Kølbæk Høg med til 150-års jubilæumsgudstjeneste med efterfølgende



Christian Dyrst holdt en vidunderlig formiddagshøjskole i november.

kaffebord og taler.

De grundtvigske valg- og frimenigheder (de sidste står udenfor folkekirken) er i dag et værn mod den stigende bureaukratisering... også i den kirkelige verden. Med samme bekendelsesgrundlag, den evangelisk lutherske, og på hjertelig og god fod med alle instanser i folkekirken, er vi med til at sikre en mangfoldighed i det kirkelige, som ville have frydet manden bag så mange af vore høje tanke om den uundværlige frihed, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.”

Amen, havde jeg nær sagt. Men disse var altså ordene. Og med dem vil jeg ønske os alle et fortsat godt jubilæum resten af året. I kan læse om de forskellige arrangementer, som vi nærmer os dem, og I kan også læse om vores nyeste tiltag, Fyraftensfred, der foregår på hverdage og altid kl. 17.00. Fyraftensfred er en halv time med sang og lidt oplæsning, hvor enhver kan sidde helt stille og tænke sit, og hvor I kan være præcis i det humør, I måtte være i. Tillykke med vore første 150 år sammen. Lad os holde hjerterne åbne og snuden i sporet, så vi kan tage (mindst) 150 år mere.

*De bedste hilsner
Ole præst*

Nyt fra menighedsrådet

Jubilæumsåret 2025 blev festligt skudt i gang med festgudstjeneste søndag den 12. januar. Solen skinnede fra en skyfri himmel, flagallé og en fyldt kirke.

Hvor lød det smukt, da vores nye jubilæumssalme med melodi af Mads Klindt og tekst af Iben Krogsdal blev sunget. Herefter kaffe, boller og lagkage, samt dejlige taler i Storstuen.

Heldigvis er jubilæumsåret kun lige begyndt. Lørdag den 22. marts holder vi højskoledag. Husk at tilmelde jer på hjemmesiden, senest 8. marts.

Vi har ansat en ny organist, Michael Lucius Salling. Michael vil sidde ved orgel/flygel første gang d. 2. marts til fastelavnsgudstjenesten. Michael præsenterer sig selv her i kirkebladet.

Vi siger rigtig goddag til Michael med et glas bobler efter gudstjenesten søndag d. 9. marts.

Vores graver Per har desværre pådraget sig en frossen skulder. En smertefuld sygdom, som indebærer, at han for nuværende skal holde sin højre arm i ro. Han kan klare små opgaver og det administrative arbejde. Derfor vil I, når foråret kommer, se en medhjælper på kirkegården. Vedkommende skal aflaste Per med det fysiske arbejde. Hvor længe sygdommen varer, vides ikke: men vi håber, at Per hurtigt er tilbage i fuld vigør.



Den nye belysning rundt om kirken er både skøn og smuk.

Vores indsamling hos de fine granengle ved kirken indbragte 750 kr. De er sendt til Børns Vilkår.

Husk vores generalforsamling d. 9. april kl. 19:00.

Vi skal have nyt medlem i menighedsrådet, da Christian ikke genopstiller. Så har du lyst til at være med til at udvikle Sdr Nærå Valgmenighed, skal du endelig komme og stille op. Opstilling og afstemning sker skriftligt, hvis der er flere end de nødvendige kandidater. Vi holder menighedsrådsmøder ca. 10 gange om året og udvalgsmøder efter behov.

Kontakt mig på mobil 51563324, jeg fortæller meget gerne om at være medlem af menighedsrådet.

*Mange hilsner
Lis, formand*

Ordet er frit:

En stor litterær mundfuld



Jeg er blevet spurgt, om jeg ville skrive et indlæg til vores kirkeblad – det har jeg takket ja til, og jeg har besluttet at

slå et slag for en roman, som har gjort et stort indtryk på mig, og som jeg har genlæst tre-fire gange over en lang år-række.

Bogens tema er, sine ca. 150 år til trods, stadig alment gyldigt i vores tid, for hvem har ret til at dømme et menneske ude efter begrebet ”nytteværdi”?

Romanens titel er ”Forbrydelse og Straf” (1866), og bogen er skrevet af den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij. Han blev født i Moskva under Zar- og Kejserdynastiet Romanov i 1821 og døde 60 år gammel i Sankt Petersborg efter en omtumlet og dramatisk tilværelse; bl.a. blev han som ung dømt til døden pga. sin deltagelse i den revolutionære bevægelse mod zardynastiet. Han blev i sidste øjeblik benådet og i stedet sendt ti år i arbejdslejr i Sibirien.

For at sætte udgivelsen af romanen ind i sin samtid, så var Christian den 9. konge i Danmark, Grundtvig sad som

præst i Vartov og skrev salmer, og der skulle gå ni år, inden Sdr. Nærå Valgmenighed stod klar til brug.

”Forbrydelse og Straf” har fået tilnavnet ”verdens bedste kriminalroman”. Handlingen foregår i Sankt Petersborg, hvor den unge student Rodion Raskolnikov bor på et usselt kammer oppe under taget. Han er ludfattig og har ikke penge til mad og klæder, ej heller til de bøger, han skal bruge på universitetet, hvorfor han i lang tid har pjækket og er på vej til at blive smidt ud af studiet.

For at skaffe penge til livets ophold pantsætter han nogle af sine ejendele hos en gammel, grisk pantelånerske, som i Raskolnikovs øjne er et fuldstændig unyttigt menneske. Hun er ikke til nogen gavn for samfundet og er tilmed ondskabsfuld overfor sin lettere retarderede halvsøster, der bor hos hende. Den unge student udvikler over en måneds tid den ide, at han har ret til at slå hende ihjel og stjæle hendes penge - hun er jo unyttig, hvorimod han er et studerende menneske, der med sin akademiske uddannelse på sigt vil bidrage til samfundet med viden og intelligens.

Raskolnikov fuldfører sin ide og slår pantelånersken ihjel med en økse.

Uheldigvis kommer halvsøsteren hjem fra en indkøbstur, netop som mordet er sket, og for at forhindre, at hun kan angive ham, må han slå hende ihjel også.

Vi følger herefter den voldsomme både fysiske og psykiske udvikling, som han studenten gennemgår efter at have begået mordene. Han plages af en blanding af hovmod, depression og menneskeskyhed, men møder på et tidspunkt skøgen Sonja. Hun er en lille, ung og ejegod sjæl, som på trods af nød og fattigdom (og en alkoholiseret far) tror på det bedste i mennesker. Hun sælger sin krop for at skaffe penge til medicin til sin tuberkuløse stedmoder og sine to små halvsøskende, som både sulter og fryser.

Sonja overtaler Raskolnikov til at melde sig selv til politiet og erkende sin udåd. I den efterfølgende retssag, som er fyldt med løgne og forsøg på at undgå at møde folk, han kender, må han langsomt erkende, at det er ubærligt at leve med så store samvittighedskvaler. Han tilstår og idømmes 10 års hårdt straffearbejde i en sibirisk arbejdslejr.

Sonja insisterer på at følge med ham til Sibirien. Hun får arbejde i det landsbylignende samfund, som er opstået omkring straffekolonien. Raskolnikov

er i begyndelsen ikke interesseret i Sonjas næsten daglige besøg ved det hegn, der omgiver lejren, men efterhånden accepterer han hendes nærvær og mærker, at han savner hende, de dage hun ikke kommer til hegnet. Han beskriver følelsen som en åbenbaring, da han langsomt mærker en stor kærlighed til Sonja vokse i sig.

Hun læser højt for ham af Biblen og hjælper ham til at turde tro og håbe på en ny tid - også for en synder som ham. Raskolnikov indser, at ingen kan leve isoleret fra og uden samvær med andre mennesker.

Romanen ender som sådan ikke lykkeligt i gængs forstand, men dog med et håb og en tro på livet efter udstået straf.

Afslutningsvis vil jeg tilføje, at hvis nogen får lyst til at læse bogen, så hav lidt tålmodighed i begyndelsen. Russiske navne er svære og skifter endelser afhængig af hvem der taler med hvem, og romanen har et stort og broget persongalleri.

Men den er alle anstrengelser værd! Til slut et smukt citat af biskop Peter Skov-Jacobsen, Københavns domkirke:

*”Vi er i hinandens hænder
- det er livets vilkår”*

Af Bente Klindt

Ny altertavle fra konfirmandernes hænder

Årets konfirmandhold har i lighed med tidligere års hold lavet deres egen altertavle. Men denne gang er det ikke de smukke, malede kasser med figurer fra Bibelens bedste fortællinger.

Dette konfirmandhold har bla. arbejdet med kristendommens symboler, og da så vores medlem og indtil for nylig lærer på friskolen, Annette Eielsø, kom og spurgte, om ikke vi skulle lave et kæmpestort billede ud af alt det, vi havde fundet ud af, var det bare med at springe på.

Resultatet kan I fra konfirmationsdagen den 27. april og frem til pinsedag den 8. juni. Og I kan roligt begynde at glæde jer. Den bliver virkelig smuk.... Og stor.

Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har oplevet et forløb, hvor alle bød ind med gode tanker, endnu bedre spørgsmål og i sidste ende en strålende indsats, da al arbejdet skulle udmøntes i et fælles billede til glæde for os alle i kirken.

En stor tak til Annette Eielsø for at byde ind med en dedikeret indsats gennem hele januar måned. Det gør vi da bare igen til næste år!

Og til alle jer, der ikke kommer med til konfirmationen; Kom til en af de efterfølgende gudstjenester... eller stik snuden indenfor... måske til en af de nye, afstressende tilbud, vi kommer med: Fyraftensfred mellem 17.00 og 17.30. Vi ses!



Generalforsamling i Sdr. Nærå Valgmenighed

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 9. april 2025 kl. 19:00 i Storstuen.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af protokolfører.
3. Valg af mindst to stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Præstens beretning.
6. Aflæggelse af regnskab, samt forelæggelse af budget for kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest. 26. marts.
8. Valg af menighedsrådsmedlemmer.
Valget gælder for en treårig periode
På valg er Anne Jørgensen, Dorte Leerbek,
Christian Barkholt.
Christian ønsker ikke genvalg
9. Valg af suppleant. Valget gælder for et år.
10. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
11. Evt.

Formiddagshøjskoler

De hjemvendte soldater

Sted: Storstuen

Dato: 11. marts

Tid: kl. 10.00-12.00

Denne formiddag får vi besøg af Jonna Nielsen, der er chefkonsulent og leder af socialrådgiverne ved Rådgivnings- og rehabiliteringsafdelingen på Veterancentret i Ringsted.

Jonna møder de danske soldater, der har været udsendt til denne verdens brændpunkter, og denne dag møder vi hende og hører om, hvorfor de unge melder sig til en tjeneste, der kan koste dem livet, og om hvordan de kommer hjem... og i hvilken forfatning.

Med livet i hånden — præst på OUH

Sted: Storstuen

Dato: 12. juni

Tid: kl. 10.00-12.00

Denne dag kan I få et glædeligt gensyn. Ina Balle Aagaard var valgmenighedens præst fra 2012-2019, og efter en kortere tid i Agedrup er hun nu hospitalspræst på OUH. Sammen med tre kolleger er hun kirkens ansigter midt i et univers, der spænder fra livstruende sygdomme til småskavanker. På 15. sal ligger kirkesalen, hvor præsterne af og til holder gudstjenester, men ellers er de ude ved sygesengene, hvor de sætter sig hos enhver, der trænger til en snak om livet og døden og alt det derimellem.



Også denne december strømmede byens unger ind i kirken for at høre om Jesusbarnet og Søren Banjomus.

Højskoledag med gode fortællinger, kunst og jubilæumsbog

Sted: Kirken og Storstuen

Dato: Den 22. marts

Tid: Kl. 10.00 – 16.15

Lørdag den 22. marts slår vi dørene op til en dag i de gode fortællingers tegn.

Vi begynder i kirken, og programmet kommer efter alle solmærker at dømme til at se således ud:

10.00: En kop kaffe/the og en croissant i Storstuens foyer.

10.30: Teologen og fortælleren Unna-Pernille Gjørup fremfører den finlandssvenske forfatter, Robert Åsbackas, roman ”Orgelbyggeren” fra 2008 om den 78-årige Johannes Thomasson, der går ind i sit livs efterår.

12.30: Afsløring af Michael Nielsens nye skulptur skabt til valgmenigheden i anledning af jubilæet.

13.00: Frokost i Storstuen for alle tilmeldte.

15.00: ”Grundtvigs liv og poesi” teaterforestilling med musik. Medvirkende: Skuespiller Thure Lindhardt og musiker/pianist Søren Gemmer.

16.15: Tak for i dag.

Vi glæder os meget til at se jer alle til en dag i fortællingens, kunstens og musikkens tegn.

Mad, mænd og munterhed går i byen

Sted: Vinporten

Dato: torsdag den 3. april

Tid: 17.30 - 20.00

I forbindelse med vores næste møde i klubben "Mad, mænd og munterhed" rykker vi ud af Storstuen og ned til en af byens nye og spændende tilbud, det skønne traktørsted "Vinporten" nede i Polymeren.

Caroline fra "Vinporten" vil byde os velkommen og trylle lidt for os, så vi sammen kan få lov at nyde lidt god tapas, ligesom vi skal både høre om og smage på et par af stedet skønne vine.

Er man mere til øl eller et glas alkohol-fri vin, kan det også lade sig gøre.

Prisen for disse herligheder er blot 145 kroner pr. person.

For at Caroline er lidt klogere på, om vi kommer 15 eller 800, bedes I tilmel-

de jer til Ole præst på enten praesten@valgmenigheden.dk eller mobil 30 64 21 25, og senest lørdag den 29. marts. Velkommen til en hyggelig aften i herlige omgivelser.



Påskens gudstjenester

Skærtorsdag med fælles spisning

Dato: 17. april

Tid: 17.00 - 20.00

Sted: Kirken og Storstuen

Vi mødes til gudstjenesten kl. 17.00, hvor vi hører om den aften, da Jesus indstiftede nadveren. Bagefter går vi over i Storstuen, hvor vi spiser lamme-steg fra årets første lam ude fra Bodil og Ejvind Kristiansen i Hudevad.

Til de af jer, der ikke før har prøvet at være med denne stemningsfulde eftermiddag og aften: Skynd jer at få jer meldt til på hjemmesiden eller hos Pia på mailadressen service@valgmenigheden.dk eller mobil 40 88 45 04. Sidste tilmelding er mandag den 14. april.

Langfredag: musik og læsninger

Dato: 18. april

Tid: 10.00

Sted: Kirken

Gudstjenesten Langfredag er en såkaldt liturgisk gudstjeneste, hvor vi blander læsninger fra Jesu lidelseshistorie med musikalske indslag, som først bliver først lagt fast, når vores nye organist, Michael, og jeg har haft lejlighed til at aftale gudstjenestens gang.

Påskedag med sol og Sommer

Dato: 20. april

Tid: 10.00

Sted: Kirken

Påskemorgen er gudstjenesten én stor fest. Derfor kommer vores gode ven, René Sommer naturligvis hele vejen fra Holland for at give dagen ekstra kulør og spille med på trompet.

Det er altid en stor fornøjelse at have René på besøg og lytte til hans gyldne toner på trompeten, i samklang med både orgel og flygel.

Påskesøndag er fest og glæde, lys og forår, og én stor fejring af livet og opstandelsen, så denne dag fylder vi kirkerummet helt ud med de bedste ord, de skønneste toner og verdens bedste salmesang.

Vel mødt til påskens gudstjenester!



Julestuen var en kæmpe succes med masser af børn og voksne, der alle klippede og spiste knas.

Gudstjeneste i det fri

Dato: 22. juni

Tid: 14.00

Sted: Hudevad

Årets friluftsgudstjeneste ligger i år søndag den 22. juni kl. 14.00.

Sidste år måtte vi blive herhjemme på grund af vejret, men i år vil vi, ligesom traditionen byder, tage til Hudevad.

Og til jer, der ikke har været med før, bliver der sat et fint skilt op lige ved Hudevad Byevej 28, som viser jer ned til det smukke sted ved søen.

Vi skruer atter op for den meteorologiske selvtillid: så selvfølgelig bliver det en høj og ganske vidunderlig solskinsdag, der yder retfærdighed til de ideelle omgivelser til at holde først gudstjeneste og derefter nyde kaffen og kagerne i.

Vel mødt. Vi ses !



Vores uge 45 for børn om engle var en stor succes.

Kort præsentation af vores nye organist



Jeg hedder Michael Lucius Salling, er 55 år og bor i Oure på Sydfyn med min kone Lydia.

Jeg glæder mig meget til at lære jer at kende her i det midt fynske, og det er lidt som at komme hjem, idet jeg er vokset op i Ringe.

Jeg har så længe jeg kan huske været stærkt optaget af musikken og klaveret. Og den dag i dag ligger det mig meget på sinde at få musikken 'i tale' og høre, om ikke den og jeg og vi kan følges lidt ad i den stund vi netop nu er samlet. Det kommende samarbejde med præst, kirkesangere, personale og menighedsråd ser jeg meget frem til. Og glæder mig til at være med til at skabe dybe, lette og uforglemmelige øjeblikke i jeres skønne kirke.

*Vi ses – de bedste hilsner
Michael*

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

Afholdes lørdag den 24. maj 2025 i Sdr. Nærå Valgmenighed

Program:

- Kl. 9.30-10.15** Ankomst, registrering, kaffe og bolle i Storstuen.
- Kl. 10.30** Velkommen og Gudstjeneste i kirken.
- Kl. 12.00** Frokost i Storstuen.
- Kl. 13.30** Musikalsk foredrag ved skuespiller Jesper Asholt:
"Et liv i tekst og musik".
- Kl. 15.30** Kaffe, the og kage på Sdr. Nærå Fri- og Efterskole
Man kan vælge at spadsere eller køre i bil til skolen.
Det tager ca. 30 min. at gå.
- Kl. 16.00** Generalforsamling
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
afholder sin ordinære generalforsamling 2025.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Bestyrelsen lægger op til samtaler og debat i
forlængelse af generalforsamlingen.
- Kl. 18.30** Middag i Storstuen.
Der kan købes øl, vin og sodavand.
- Kl. 20.30** "Toner fra biografmørket" musikalsk foredrag ved
Ole Kobbegaard, Thea Boel Gjerum og
Mads Klint Poulsen.

Tak for denne gang

Tilmelding:

I tilmelder jer årsmødet på vores egen hjemmeside, og valgmenigheden betaler for medlemmernes deltagelse. Eneste egenbetaling er, hvad man ønsker at drikke til frokost og middagen om aftenen.

OBS: Tilmeldingsfrist er 1. maj 2025

Kirkelige handlinger

Dåb: Ingen dåb i perioden

Vielser/kirkelige velsignelser:

Carina og Daniel Liafi, Odense SØ,
velsignet lørdag den 2. november 2024
*Rikke Leonia Hansen og Kenneth Eielso
Hansen*, Sdr. Nærrå, blev viet lørdag den
16. november 2024

Begravelser/bisættelser:

Ole Poulsen, Ullerslev,
bisat den 22. december 2024
Ann Ninette Hestbek, Årslev,
bisat den 3. januar 2025
Erik Emil Broholm, Varde,
bisat, 1. februar 2025
Inge Jørgensen, Verninge,
begravet 12. februar 2025

Æret være Ole, Ann, Erik og Inges minde!



Carina og Daniel Liafi fik deres ægteskab velsignet efter alle kunstens regler.

Årets konfirmander søndag den 27. april kl. 10.00

Vega Pauli Haugaard, Årslev
Frederikke Kern Jensen, Årslev
Henry Bille Ravn Skovby, Nonnebo
Anders Vestergaard Hjorth Jensen,
Brenderup
Louise Stausholm, Ferritslev
Adam Berg Bedford, Birkum
August Gellert Kristiansen, Årslev
Oskar Kristian Søhyst, Årslev
Asbjørn Dürr Nielsen, Årslev
Marie Gerner Juslin, Årslev
Arthur Arengot Roth Hverkeltoft, Årslev
Ida Marie Pasgaard Christiansen, Årslev
Emilie Astrup Kjær, Årslev
Frida Mitte Borgersen Bonde, Årslev
Sofia Mai Møller, Årslev
Fie Liv Rosenlund Gitz, Årslev
Victor Bøgh Hansen, Årslev



Rikke og Kenneth Hansen blev viet i deres eget hjem på Skovvænget.

Kontakter

Bestilling af Storstuen:

Pia Tornbjerg Pedersen
Tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden.dk

Forretningsfører:

Gunnar Vexlund
Tlf. 29 85 82 05
ff@valgmenigheden.dk

Formand:

Lis Møldrup
Tlf. 51 56 33 24
formanden@valgmenigheden.dk

Præst:

Ole Kobbelgaard
Tlf. 30 64 21 25
praesten@valgmenigheden.dk

Graver:

Per Bak Rasmussen
Mobil 30 52 83 31
graver@valgmenigheden.dk

Servicemedarbejder:

Pia Pedersen, tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden.dk

Organist:

Michael Lucius Salling
Tlf. 24 46 68 11
organist@valgmenigheden.dk

Følg med på vores hjemmeside: valgmenigheden.dk
og find os på: www.facebook.com/valgmenigheden

PS:

Kirkebil

Palles taxa i Ringe kører kirkebil
for os. Bestil fredag inden kl.
16.00 på tlf. 62 62 28 15

PPS:

Autorisation i Skattemappen

Tjek jeres Skattemappe. Autorisa-
tionen skal fornyes hvert 5. år.

Gudstjenester marts-juni 2025

Marts	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
02.	11.00	OK	Fastelavn, mad og tøndeslagning i Storstuen
09.	11.00	OK	1. søndag i fasten, bagefter bobler og velkommen til vores nye organist, Michael Salling
16.	19.00	OK	2. søndag i fasten, aftengudstjeneste
23.			Ingen gudstjeneste pga. højskoledagen den 22. marts
25.	17.00	OK	Fyraftenssang, nyd en halv time med ro i sindet
30.	11.00	MN	Midfaste søndag
April	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
06.	10.00	OK	Mariæ bebudelse, OBS: Tidspunktet
13.	10.00	OK	Palmesøndag
17.	17.00	OK	Skærtorsdag, fællesspisning i Storstuen bagefter
18.	10.00	OK	Langfredag, Liturgisk gudstjeneste med musik
20.	10.00	OK	Påskedag, med Rene Sommer på trompet
27.	10.00	OK	KONFIRMATION, med konfirmandernes nye altertavle
Maj	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
03.	10.00	OK	Dåbslørdag
04.	19.00	OK	Fredsgudstjeneste, vi fejrer 80-året for freden, musik og oplæsning, bobler og pindemadder bagefter
11.	10.00	OK	3. søndag efter påske
18.	10.00	MN	4. søndag efter påske
24.	10.30	OK	Årsmøde med alle de andre valg- og frimenigheder
29.	10.00	OK	Kr. Himmelfart
Juni	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
02.	17.00	OK	Fyraftenssang, nyd en halv time med ro i sindet
08.	10.00	OK	Pinsedag, med musikalske indslag
15.	19.00	OK	Trinitatis søndag, aftengudstjeneste
22.	14.00	OK	Udendørs gudstjeneste, i Hudevad, fælles kaffebord
29.	10.00	OK	2. søndag efter trinitatis
Juli	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
06.	10.00	OK	3. søndag efter trinitatis
13., 20. 27.			FERIELUKKET
August	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
02.	10.00	OK	Dåbslørdag
03.	10.00	OK	7. søndag efter trinitatis, efterfulgt af kaffe, sang og sommerhygge i præstegårdshaven

Prædikanter: **OK:** Ole Kobbegaard **MN:** Michael Nielsen

I ferieperioden (7. - 28. juli) kan I – i uopsættelige situationer – træffe Ole på 40 64 21 25.