

Sdr. Næraå

Valgmenighed

November
December
Januar
Februar
2023/2024



Præstens hjørne

I min barndom var folk i Vestjylland ikke nødvendigvis kendt ved det efternavn, der stod på deres dåbsattest, men snarere ved deres kæle- eller øgenavn. I Skjern havde vi fx Ejnar Christensen (tror jeg, det var), men han blev kun kaldt "Hul i kind"... fordi, at det *havde* han faktisk. Rygtet ville vide, at han som ganske lille var blevet angrebet af en livstruende bakterie, der var gået løs på hans ene kind.

Og en lokal gårdmand – her nævner jeg ikke noget navn – der aldrig gav ved dørene, heller ikke når vi unger forsøgte at ryste lidt ud af hans lommer ved fx fastelavn, kaldte vi aldrig andet end Polle Pralrøv, for det var ham livet om at gøre, at alle omkring ham havde frit udsyn til alle sedlerne i hans velpolstrede pung, hver gang han skulle betale for noget. Stort eller småt. En pakke MacBaren tobak hos købmand Jessen eller to frimærker på Posthuset. Altid skulle fingeren køre igennem det tykke bundt af pengesedler.

Digterpræsten Kaj Munk var fra Lolland, men endte via teologistudier i København som præst ude i Vedersø helt frem til sin skrækkelige død få dage inde i januar 1944. Og helt derude, hvor havet slår ind over molerne

og æder skånselsløst af klitterne, når Vestenvinden for alvor rejser sig, ja der kom man på Munks tid heller ikke langt, hvis man kun havde dåbsattestens for- og efternavn at gå efter. Derude skulle man kende folk. Og kende de historier, som havde givet dem det navn, alle kendte dem under. Kaj Munk kendte sin menighed. Han kendte sine lus på travet, for han gik sammen med dem. Som Jesus gik med sine.

Han var på mange måder den mærkelige fugl, der var fløjet fra det fjerne Østdanmark til det barske og på mange måder lidt uvenlige Vestjylland. Ud, hvor der på en klar dag ville have været frit udsyn helt over til Newcastle, hvis ikke det var for den detalje, at jorden er rund, så horisonten "krummer" så meget, at havet skjuler selv de nærmeste af de fjerne horisonter.

I Munks menighed var der en mand, der hed Lars Nok-en-dram. Han holdt temmelig meget af at komme hjemmefra, og en dag havde han sagt farvel til Katrine og var cyklet til Stationen. Men han var kommet afsted i så god tid, at han sagtens kunne nå omkring Jens Eftermiddag og få sig en solid Punch før togafgang. Den fik han. Og en til, og sandelig

endnu en. Så da han skulle gå til toget, gik det hverken værre eller bedre, end at han faldt og brækkede sit ben. Da Katrine, hans let stramtandede hustru, som hele sit arbejdsomme liv havde været at finde på kirkebænken hver søndag og derfor slet ikke var uvant med at tænke gudeligt, helt efter Skriften, modtog budskabet om gemalens svært uheldige skæbne, udbrød hun: ”Ja ja, det skulle nu sådan være” ... underforstået: Hvordan i alverden kunne det gå anderledes med den tørst, der stak så frygteligt i halsen på Lars. På et tidspunkt måtte det vel komme til ham med det dingleri, han diskede op med... og så ved højlys dag!

Men hun tog fejl, den gode Katrine. I al fald hvis hun havde nået at læse lidt i Det nye Testamente, før hun fældede sin dom over gemalens tørst. Det skulle netop helst være *helt* anderledes. Jamen, hvorfor dog det? Jo, fordi Jesus ville det anderledes. Jesus havde det med at vende alting på hovedet. Gøre det modsatte af, hvad alle havde troet, han ville gøre eller sige. Jesus havde myndighed, som han selv kaldte det. Myndighed fra sin far i himlen. Og derfor kunne han vende det tilsyneladende uafvendelige. Kunne vende den naturlige orden, der for os mennesker helst skal være i tingene, hvis



Søndag den 6. august genoptog vi en gammel tradition med at drikke kirkekaffen i præstegården. Selv om skyerne trak lidt rundt om os, var det dejligt vejr, og efter kaffen fik vi sunget de skønne sommersange.

alt skal gå ordentligt – altså retfærdigt – for sig. Og Katrine hun havde nu engang beregnet, at Lars – den skvad-dermås – ville komme galt afsted. Det måtte blive hans skæbne, hvis der var nogen retfærdighed til.

Den græske dramatiker, Aiskylos, der var samtidig med Sokrates og altså levede for godt 2600 år siden, regnes for tragediedigtningens far. I den græske tankemåde kunne tragedien indtræffe, når mennesket for alvor forstyrrede den orden, som guderne havde lagt ned over verden. Og Aiskylos har mere end 2500 år tidligere behandlet det samme emne, som Katrine mente at have gennemskuet så skråsikkert hin ulyksalige dag i Vedersø på strækningen mellem Jens Eftermiddag og Trinbrættet, hvorfra Grisen, som de lokale kaldte det lille tog, der møvede sig op langs den jyske vestkyst, stoppede.

Også Aiskylos var levende optaget af Forholdet mellem Skyld og Skæbne. Det samme var den jødiske elite. De lærde og de skriftkloge interesserede sig levende for, hvad et menneske mon havde begået af alvorlige synder, hvis det gik hen og blev ramt af fx svær eller livstruende sygdom. For noget *måtte* det have gjort, siden Gud Jahve viste sin vrede i form af sygdom eller anden forkrøbling af tilværelsen.

Men det er en falsk ligning. Den

holder ikke. Munk, der naturligt nok havde Den anden Verdenskrig som klangbund for mange af sine skrivelser, fortæller: ”Jeg har kendt folk, der i fuldskab har slået andre ihjel, og det rører dem ikke den mindste smule... Og jeg har også kendt én, der kom for skade at kysse en pige, der allerede var forlovet med en anden... til et bal i skoven... og det var det hele... og han forvandt det aldrig; hans øjne var ufri de næste 50 år”.

Ak ja, den synd, den synd. Hvad skal vi dog stille op med det, som nager vore sind... som ikke vil slippe sit tag i os?

Jamen, så er det da godt, at der findes præster. Ja, for vi præster løber jo rundt og tilbyder almindelige mennesker deres synders nådige forladelse, ikke sandt? Og det er vel alt sammen skønt og godt? Tjaa tjoo, men nogen gange kunne jeg godt få den tanke, at vi nærmest er en slags handelsrejsende, der falbyder en vare, som folk slet ikke synes, de har brug for. Det kunne godt ind imellem virke, som om vi præster forsøger at prakke mennesker noget helt overflødigt på. Noget, de slet ikke mener at have brug for.

Kender I fx historien om den gamle franske Greve, der med stor ildhu havde dyrket elskovskunsten så længe og udholdende, at nu var han fuldstændig

færdig. Fremskreden alder og total udmattelse i én kisteklar blanding. Og nu stod døden billedligt talt udenfor slottet. Hans tjenere fik sendt bud efter en præst, der dukkede op, og – jo tak, greven ville da for så vidt gerne have sine synders nådige forladelse, men endnu hellere ville han have et kraftigt opstrammende middel, hvis Hr. Pastoren kendte et, så han kunne begynde på synderne igen.

Om alle os, der kender synden fra vores eget liv, gælder det vel, at det ikke kunne falde os ind at klage over, at vi i en vis udstrækning skal bære følgerne af vore gerninger. Det virker rimeligt, at med visse valg følger visse konsekvenser.

Men fra Jesus hører vi noget andet. Igen og igen siger han til os, at hans fars nåde udletter dem igen. Synderne. Vore synder (hvis I vil tillade, at jeg bruger så gammeldags et ord): altså alle de ting, hvor vi udmærket er klar over, at hér slog vi ikke til, hvad enten det var fordi, vi gjorde noget, som vi *ikke* skulle have gjort, eller fordi vi *undlod* at gøre noget, som vi bestemt *burde* have gjort, ja alle de små og større synder... de bliver tilgivet os.

Visket ud. Vasket af.

Vi mennesker får *ikke* løn som forskyldt. Vi ligger *ikke* i al evighed, som vi har redt. Og selv de mest uheldigste – eller de mest skrappelløse – blandt

os, kommer med ind under hans vingens skygge. Vi er *alle* i Guds gode hænder... uanset hvordan vore liv så måtte udfolde sig.

Snart er det jul. Og i den første jul rørte himlen jorden. Julenat fik vi en frelser... en fredsskaber og forsoner, i skikkelse af et hjælpeløst barn, der kom til jord for at vise os, at Guds kærlighed til os overvinder alt... også det, der tager vores nattesøvn og kaster mørke skygger ind i vores liv.

Så lad blot alle andre fordømme dig... hver gang du fejler, rejser han dig op igen. Han tilgiver dig.

I kender alle historien om søstrene Martha og Maria, der pludselig en dag får uventede gæster i form af Jesus og hans langhårede venner. Med den historie rumlende i bagehovedet kan vi opsummere det budskab, som Jesus bragte til os:

Læg støvkosten og forklædet fra dig, Martha, og gør som Maria: sæt dig ved hans fødder... og lyt til hans helende ord. Hans kærligheds budskab, der ikke tilregner dig alt det grå og grummede, som alle vore liv indeholder, men giver dig styrke til at gå videre... ud i livet, ud til nye kampe, nye glæder, nye synder, nye sejre... ud til dit nye liv. Så selv om det er lidt tidligt: Glædelig jul, kære venner! Jeg ønsker jer fred og gode dage i vintermørket.

Information fra Menighedsrådet

Tak til alle, der deltog i vores havedag lørdag d. 23. september.

Der blev plantet og beskåret, snakket og drukket kaffe. Vi kalder nok på jer en anden gang igen.

Vi har desværre været nødt til at afslutte vores samarbejde med graver Michael Brødholt, som stopper pr. 31. december 2023.

Michael har fået problemer med sin ryg, og derfor har vi købt hjælp udefra til at passe kirkegården og til vinterens grandækning. Vi ønsker Michael alt det bedste. Vi er nu i gang med processen med at få ansat en ny graver til 1. januar 2024.

Stille og roligt sker der ændringer på vores arealer: Vi har fået lagt en ny brostensbelægning ved indkørslen fra Espegyden. Den skal forhindre, at perlestenene ryger ud på fortovet. Taks og træ fjernes ved kapellet og bøgehæk plantes. Bedet foran toilet- og garderobebygningen ved Storstuen ryddes, undtagen enkelte træer, der bevares og ny beplantning sættes. Dette skal gerne ske her i efteråret. Vi er også så småt begyndt at planlægge vores jubilæumsår 2025, hvor vi fylder 150 år.

Det skal fejres og vi skal samme år være vært for Årsmøde i De grundtvigske Fri- og Valgmenigheder. Det vil I komme til at høre meget mere om.

Årets efterårs møde onsdag den 11. oktober blev en fest af en aften med Kaya Brüel og Ole Kobsgaard i fri- og efterskolen sangsal. De to musikere tog os med på en forrygende musikalsk tur gennem næsten 100 års danske sange, der alle har sat solidt fast i vores bevidsthed. Dem skal vi møde igen, måske til jubilæet i 2025?



Minikonfirmander vinteren 2024

Alle børn, der går i 3. klasse kan igen i år gå til mini-konfirmand hos Ole præst i Sdr. Nærrå Valgmenighed.

Og det er på onsdage mellem 15.00 og 16.30.

Vi mødes i alt 5 gange i præstegården på Stationsvej 171 i Sdr. Nærrå, og vi slutter af med en fælles børnegudstjeneste fastelavns søndag den 11. februar. Efter gudstjenesten går vi over i Storstuen og spiser pizza sammen. Og så slår vi katten af forskellige tønder og bliver kattedkonger og dronninger og får snolder.

Om undervisningen: Børn har en helt naturlig nysgerrighed, og den har jeg tænkt mig at prøve at stille ved at lære dem såvel kirken som kirkegården at kende. Og derudover vil jeg fortælle en masse gode historier fra bibelen, ligesom jeg vil lære jeres børn nogle nye sange.

Uden mad og drikke dur heltinden ikke, det ved da enhver, så hver gang spiser vi lidt mad eller frugt sammen, inden vi går i gang.

Det er ikke noget krav, at du er døbt for at kunne deltage, ligesom du og dine forældre heller ikke behøver at være medlem af valgmenigheden (... og det gør altså heller ikke noget, hvis der fx er en af gangene, du ikke kan komme).



I forældre kan ringe til mig (Ole) på 30 64 21 25 og høre mere.

I er også velkomne til at maile til mig på praesten@valgmenigheden.dk og tilmelde jeres unger til undervisningen, der ligger på følgende dage:
ons. den 10. januar kl. 15.00-16.30
ons. den 17. januar kl. 15.00-16.30
ons. den 24. januar kl. 15.00-16.30
ons. den 31. januar kl. 15.00-16.30
ons. den 07. februar kl. 15.00-16.30

og så slutter vi med fastelavns gudstjeneste og løjer: søn. den 11. februar kl. 11.00-14.00

*Håber, at vi ses.
hilsen Ole præst*

Ordet er frit:

Lykkelige øjeblikke i nuet

Opgaven var enkel: Ringkøbing Fjord rundt, 100 kilometer på tre dage. Ikke som sådan en stor præstation, men en helt tilpas udfordring for mig. Jeg har trænet – gået lidt mere end mine vanlige ture med hunden og havde en klar forventning om, at det var en overkommelig – om end udfordrende – distance.

En fysiske udfordring? – eller mentalt måske?

Men faktisk var det ikke så meget for udfordringens skyld, men snarere for oplevelsen – og fordi jeg elsker at gå... i al slags vejr, i alle slags landskaber. Jeg elsker simpelthen at se verden langsomt. Jeg gik alene og med telefonen på flightmode.

Jeg hoppede i bilen en tidlig mandag morgen en dag i juli, i silende regn, med rygsækken pakket og madpakken smurt. Og så kørte jeg over til Bork Havn, hvor jeg parkerede for et par dage. Var jeg bekymret over vejret? Nej, ikke rigtigt. For jeg ved af erfaring, at det altid er værre, når man sidder inde og kigger ud, end når man går ude og kigger sig omkring – og jeg havde tjekket vejrudsigten og taget regnslag med. Den første etape var 40 km fra Bork til Ringkøbing Fjordhotel. Jeg havde bevidst valgt luksusudgaven. Ingen telt,



ingen sovepose at bære på, og mulighed for at få tørret tøj – hvis nu det var mere end bare en byge, der kom.

Og der gik jeg så, med øjnene på nye landskaber gennem smukke enge og velkendte landsbyer. Besøgte rutens kirker og tænkte store tanker... sådan lidt pilgrimsagtigt.

Noget af det, jeg tænkte over var, hvor sjældent jeg er alene, og hvor sjældent jeg gør noget udelukkende for min egen skyld! Det var skønt at have den mulighed. Samtidig tænkte jeg så over, hvor privilegeret det egentlig er at have nogen at være og gøre noget for og nogen at gøre ting sammen med... det er en gave, som jeg heldigvis sætter pris på hver eneste dag.

Ved middagstid nåede jeg Skjern Enge og trækfærgen over Skjern å. Her kunne jeg måske godt have brugt en hjælpende hånd – meeen det var altså også en virkelig god følelse at være stærk nok til at klare turen over ved egen (hånd)kraft.

Sidst på dagen – med ømme fødder og trætte ben – nåede jeg skønne Ringkøbing, hvor vi, min familie og jeg, har så mange dejlige minder. Så helt træt og glad i låget kunne jeg tjekke ind på mit værelse, spise, bade og sende en sms til familien inden en god nats søvn.

Afgang tirsdag morgen mod Bagges Dæmning, Lyngvig fyr, Hvide Sande og især Vesterhavet, hybenroser, lyngen og klitterne. Skønne velkendte stier og veje, dufte, udsigter og udsyn.

Målet for dagen var en hytte på Årgab Familiecamping. Dagens etape: 28 km. At kunne gå uden tanke for andet end oplevelsen, sansningerne, lydene og lyset var helt fantastisk – når det lykkedes. For min hjerne ville gerne hele tiden tænke på distancen, målet, tempoet... hvor langt havde jeg gået, hvor langt var der igen, hvad tid ville jeg cirka være fremme og den slags!

Men hallo – det var jo ikke målet, der var interessant, langt fra. Det var turen, ”rejsen” om man vil. Jeg gik der jo ikke for at nå fra A til B, men fordi jeg godt

kan lide turen, vandringen, følelsen af at være i nuet.

Og alligevel var det alt det andet, som kom i fokus.

Men jeg øvede mig, gjorde jeg. Helt yoga-agtigt gik jeg dér og mærkede regnen på min pande, vinden, solen, en tordenbyge i det fjerne. Og efterhånden lykkedes det – sådan momentvis – bare at være. Så er man i en slag meditativ tilstand – og det er stort!

Det blev endnu en meget dejlig dag med en pause (og kaffe) ved bageren i Hvide Sande, i ly for en lidt heftig byge, besøg i Hvide Sande kirke, frokost ved Lyngvig Fyr og sidst, men ikke mindst, pizza på Årgab Camping og et tiltrængt hvil til efterhånden ret trætte fødder.

Dag tre bød på de sidste 32 km fra Årgab og retur til Bork. En afvekslende tur forbi en række velkendte og elskede steder. Købmanden i Bjerregaard, som vi i vores familie har en særlig forkærlighed for, øvelsterrænet på



Holmsland klit, hvor vi har kigget efter gammel ammunition, da drengene var små, Nymindegab Kro, udsigt over Tipperne og sluttelig en kort pause i Bork Vikingehavn inden de sidste 1,5 hårde kilometer.

Ja, og her var det så, det blev lidt hårdt. Ikke de første 22 km, men de sidste 10.

Ud over de flade marker mod Bork.

Og det skal ikke misforstås, for jeg kan godt lide marker og opdyrket land – det er også natur for mig – men det giver altså ikke meget læ, skulle jeg hilse og sige, og benene var lidt tunge... og fødderne ret ømme.

Men, det var faktisk ikke så tosset, set i bakspejlet. Lige at mærke, at jeg nærmede mig min grænse, og så alligevel være i stand til at rette ryggen og gå de sidste kilometer, også uden kun at tænke på den vabel jeg havde fået på min lilletå.

Der er trods alt større lidelse og smerte i verden... det her var et meget lille offer at bringe.

Så her er status:

Var det hårdt? Ja, det var det, men ikke ud over hvad jeg havde forventet. Jeg havde en ret sikker fornemmelse af, at det var en passende distance, en tur jeg kunne magte og nyde. Ellers hvad jeg valgt en kortere tur, for det var som sagt ikke for præstationens skyld, men

for fornøjelsens – det var jo min ferie for syv søren.

Var det svært at være alene, blev jeg spurgt mange gange efterfølgende? Svaret er: “nej, på ingen måde”. Det var dejligt! Jeg vidste jo, jeg havde nogen at komme hjem til – og det er nok en ret vigtig pointe.

Var det svært at være i nuet og ikke hele tiden have fokus på målet? Ja, det var ubetinget den mest overraskende og mentalt udfordrende ting på turen. At det ligger så dybt i vores kultur, i vores opdragelse, eller hvor det nu ligger, at vi skal nå et mål, se på tiden, stræbe efter at gå længst, hurtigst eller hoppe højest. Det var tankevækkende, og den opmærksomhed vil jeg tage med mig videre.

Jeg vil øve mig i at være i nuet, ikke altid at fokusere på hvor jeg er på vej hen, hvad jeg skal nå, og hvor lang tid det mon tager. Det er banalt og næsten en kliché; “du skal være i nuet”, men det er åbenbart ret svært!

Men det var top fedt, når det lykkedes. De øjeblikke vil jeg stræbe efter, og ikke kun når jeg går, men i min hverdag – i mit liv.

Og jeg sender stafetten videre til Klara Mathiesen, der lader ordet være frit i det næste kirkeblad.

Trine Klindt Wienigk

Syng, så dit sind smiler – en lystrejse!

I samarbejde med Laura Thorhauge Dam, som leder valgmenighedens nye børnekor dette efterår, vil vi i løbet af foråret 2024 tilbyde nogle hyggelige onsdag formiddage i kirken, under overskriften “Ro til sindet”.

Disse formiddage vil vi, under Lauras ledelse, dykke ned i, hvilken ro ånde-drættet kan give, og hvordan man kan komme godt ned og mærke sin krop, for derigennem at skabe ren velvære for krop og sjæl.

Måske synger vi en sang sammen, måske kommer Ole og fortæller en historie, eller måske dukker Mads op og spiller beroligende musik med toner for sind og sjæl.

Vi slutter formiddagen af med en kop kaffe til dem, som har lyst.

I skal ikke tilmelde jer eller gøre andet. Vi har tænkt det som en mulighed for bare at dukke op og... nå ja, bare være. Vi vil skrive mere udførligt om dette initiativ i det næste kirkeblad og på hjemmesiden/Facebook, så hold endelig øje dér.



Ulla og Bjarne Madsen fra Sdr. Nørå blev gift af Claus Kaas i Valgmenighedskirken den 17. oktober 1998, og ved den festlige lejlighed ragede drengene ikke højere op end tobak for en skil-ling. Siden er Mathias og Toke skudt betragteligt i vejret, og 25 år senere var de med Bjarne og Ulla i kirken for at få taget billedet igen før festen i Storstuen.

Tur til Krakow i september 2024

Hvor er det dog længe siden, vi har været ude at rejse sammen i valgmenigheden. Sådan lyder det ind imellem.

Og det er jo rigtigt.

Men nu skal I snart ikke vente længere, for næste år, i september 2024, nærmere betegnet fra mandag den 9. til lørdag den 14. september, arrangerer vi en tur i samarbejde med Gislev Rejser til den polske perle, Krakow.

Krakow regnes for at være en af Centraleuropas smukkeste og mest velbevarede byer. Den er en sand smeltedigel af både gammel og nyere tids historie. Krakow er en af de største og ældste byer i Polen.

Krakow bymidte har på mirakuløs vis overlevet Anden Verdenskrig stort set uden skrammer, ikke mindst derfor er Krakow en perle og et besøg værd.

Med en over 1000 år gammel historie har byen alt, hvad man kan ønske sig af smukke pladser, kongeslot, kirker, markeder og meget, meget mere.

Uden for Krakow findes den 700 år gamle saltmine Wieliczka, hvor en eventyrlig "saltverden" åbner sig. På vej til og fra Krakow overnatter vi i Dresden - en anden af Europas kulturperler. Meget af Dresden blev totalødelagt under krigen, men efter murens fald er byen blevet rekonstrueret. Desværre



Hotellet i Krakow.



Torvet i Krakow.

bliver der ikke tid til at se meget af Dresden, men vi håber, at det kan være en lille smagsprøve til en anden god gang.

Dele af turen er ikke egnet for dårligt gående. Det er en forudsætning for den fulde deltagelse, at man er forholdsvis selvhjulpne. Vi skal ikke gå maraton, men er man afhængig af kørestol, rullator, krykker, vil man ikke få det fulde udbytte af rejsen. Vælger man alligevel at deltage, må man have forståelse for, at det kan blive nødvendigt at afstå fra visse af udflugterne efter rejselederens anvisning.

I kan se hele turens program og masser af billeder bl.a. af de hoteller, vi skal bo på, på hjemmesiden, men her er lige nogle af de mest basale oplysninger:

Prisen per person for de seks dage er 7689,- kr. hvis vi er 30 betalende deltagere. Når vi derimod op på 40 betalende deltagere, ryger prisen ned på 6898,- kr.

Og det er med kørsel i 4-Stjernet turistbus med fodstøtter, luftdyser, toilet og køkken med kaffemaskine og køleskab. Bussen til vores fulde disposition (under hensyntagen til køre- hviletidsbestemmelserne), og der er hjælpechauffør på såvel ud- som hjemrejse. Prisen gælder ophold i delt dobbeltværelse med bad/toilet.

Ønsker man enkeltværelse er der et til-læg på 1020,- kr.

Deadline for endelig bekræftelse af rejsen og det ønskede antal pladser er den 06. maj 2024.

De 9 læsninger

Dato: 10. december

Tid: kl. 11.00

Sted: Kirken

Traditionen tro har vi den ganske særlige, engelske gudstjeneste ”De 9 læsninger” på 2. søndag i advent, altså den 10. december.

Det er vores konfirmander, der står for gudstjenesten, og de læser i alt 9 forskellige småstykker op fra bibelen, som alle peger hen på det, der skal ske lidt senere på måneden, når det bliver jul, nemlig Jesu fødsel.

Vi skal høre holdet læse op fra bibelens allerførste kapitler, men der bliver også uddrag fra profeternes både barske og glade forudsigelser om den lille dreng, der skal komme og forandre verden fuldstændig.

Musikalsk skruer vi også lidt op for blusset denne dag, idet vi har bedt sangeren Laura Thorhauge Dam om at komme og synge for os i skønt sammenspil med Mads ved orglet og flygelet.

Alle er velkomne til en smuk og rørende gudstjeneste.

Herlig hygge i julemandens værksted

Dato: 12. december

Tid: kl. 18.00-21.00

Sted: Storstuen

Kære børn, unge, forældre og bedsteforældre. Må vi ikke have lov til at invitere jer og jeres familier til et par timers uforfalsket julehygge. Midtvejs i december (altså i forhold til juleaften) er det vist på høje tid, at hjerter skal flettes og kræmmerhuse krummes.

Til tonerne af gode julemelodier vil vi denne eftermiddag/aften klippe og klistre, og hvad vi får frembragt, skal bruges på vore to juletræer, der kommer til at stå i kirken til gudstjenesterne juleaften og hen gennem julen. Vi begynder vores værksted med at få lidt at spise, så vi er helt klar. Og så går det løs!

Kom og hjælp med at gøre vores jul i kirken ekstra festlig.

Fynbo Koret synger julen ind

3. søndag i advent, nærmere betegnet den 17. december kl. 14.00, medvirker Fynbo Koret ved vores sidste gudstjeneste inden juleaften, og bagefter går vi alle over til Gløgg og æbleskiver i Storstuen... og hører mere til dette dygtige kor. Glød jer til at høre de skønneste julesange og salmer.

Hva' så verden?

Dato: 17. januar

Tid: kl. 19.00

Sted: Storstuen

Vi mærker det alle. Vejret ændrer sig. Vældige vandmasser finder vej til menneskers huse, mens stadig større områder bliver golde på grund af manglende nedbør.

Verden ændrer sig. Og det går stærk, fornemmer vi. Men hvor er vi på vej hen? Og tør vi komme med et kvalificeret bud?

Ja, denne aften gør vi. I godt selskab med Torben K. Jensen, der op gennem 00'erne og 10'erne ledede det universitetspædagogiske Center for læring og Uddannelse ved Aarhus Universitet og desuden har undervist ved Højskolen Mors fra skolens opstart i 2020 og som nu er ansat som specialkonsulent ved Syddansk Universitet. Torben har skrevet adskillige bøger om politik, sundhedsfremme og pædagogik og er aktiv i en dansk klimaborgergruppe.

Om sit højst aktuelle foredrag skriver Torben: Allerede i 1970'erne konstaterede den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup i bogen System og Symbol, at "det er bivirkningerne af teknologien, der forvandler verden", og at "det nye er, at vi har fået indrettet os et sam-



fund, som vi ikke har intelligens til. Ganske vist har vi heller ikke moral til det... men det er ikke noget nyt". Med den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup i den ene hånd og den engelske økonom Kate Raworth - kendt for bogen Doughnut Økonomi - i den anden, vil vi undersøge, hvor alvorlige klimaudfordringerne er, og hvor store forandringer i vores sociale liv, de vil afstedkomme. Og vi vil se på, hvorfor vi har så svært ved at begribe lige netop klimakrisen og handle i tide politisk, økonomisk og privat.

Og endelig vil Torben give sit bud på, hvad vi stiller op, når vi ikke længere har moralsk ret til vores danske middelklasseliv, og hvilke visioner vi kan opstille for en bedre verden i social balance og inden for rammerne af klodens naturgrundlag?

Formiddagshøjskole vinter 2024:

Landskabet som spejl

– en musikalsk lystvandring i landskabsmalerier

Dato: 31. januar

Tid: kl. 10.00

Sted: Storstuen

De danske landskabsmalerier udgør en helt særlig genre indenfor kunsten, for de har til alle tider ikke blot været tænkt som kunstneriske udfoldelser fra en mere eller mindre kreativ og mere eller mindre kreativ kunstner. De har i høj grad også spejlet og kommenteret på konge- eller dronningerigets tilstand i øvrigt.

I billeder, ord og fællessang fra Højskolesangbogen skal vi denne formiddag vandre vi gennem det danske landskab i forskellige tider og årstider.

Vores guide er Maren Bock Grønlykke, der nu bor med sin mand, Peter, i Bogen, men er født i Flensborg i 1949 og vokset op i det danske mindretal.



Fra barnsben er hun flasket op med fortællinger, danmarkshistorie, sang og engagement i de danske foreninger og institutioner.

Maren har boet i Danmark siden 1968 og er uddannet cand.mag. i kristendomskundskab, kunsthistorie og tysk fra Århus Universitet og SDU Odense Universitet.

Nu, da hun er blevet pensioneret fra sit job som lektor i gymnasieskolen, holder hun folkelige foredrag inspireret af hendes store interesse for kunst, sang og historie, og denne dag handler det om forholdet mellem penselstrøg og verselinjer.

En eventyrers lovsang

– om den danske søfarer Troels Kløvedal

Dato: 29. februar

Tid: kl. 10.00

Sted: Storstuen

Da Birthe Jacobsen for nylig stoppede som sognepræst, gik der et næsten hørbart suk gennem de tre landsogne på Midtfyn, hvor hun havde været præst. Og ikke mindst i Rolfsted, hvor hun havde været i næsten 40 år!

I et fyldt Ferritslev Fritidshus sagde menighederne 1000 tak til deres præst,

og kærligheden var til at tage og føle på. Og nu, hvor både hun og Torkild har fået mere tid til hinanden og de interesser, der ikke kunne udfoldes så frit, mens de begge havde så godt og vel fuldtidsarbejde, spirer kærligheden til tilværelsens mere lystbetonede aktiviteter. Og for Birthes vedkommende gælder det ikke mindst læsningen. For nogle år siden læste hun Jens Andersens bog om Troels Kløvedal – og blev begejstret. Ikke blot for bogen, men også for den måde, hvorpå Danmarks største søhelt siden Tordenskjold blev portrætteret, og hvor egnet selve fremstillingen var som fortælling.

Så det gør hun. Fortæller om Kløvedal ud fra Andersens fine bog. Og denne formiddag bliver vi lukket ind i fortællerens univers. Vi skal ud på de syv verdenshave, og vi skal ned i fortællingen om denne farverige mand med den glubske livslyst og den salte vand i årenerne.

Birthe skriver selv dette om sit foredrag: »Alle mine morgener på jorden«. Det er titlen på den sidste bog, Troels Kløvedal fik udgivet kort før sin død i 2018.

Som titlen antyder, fortæller Troels Kløvedal her om sit liv under lovsangens fortegn. Han ser tilbage på sit liv og fortæller om det hele, sin barndom,

sin ungdom og livet, som det foldede sig ud på de mange rejser ud i verden på sejlskibet »Nordkaperen«. Han fortæller i stor taknemmelighed for alt det, livet gav ham, og i taknemmelighed i forhold til de mange mennesker, han fik lov til at dele livet med.

Men for nylig udkom så en ny bog, »Sømærke« af datteren Lærke Kløvedal. Her tegner hun et billede, der supplerer den lyse lovsang, hvor vi får lov at se også dele af bagsiden af medaljen.”

Birte Jacobsen fortæller ud fra disse to menneskers egne fortællinger om sig selv.



Høstgudstjeneste udsmykning.

Toner fra biografmørket

– sang, musik og ord fra den gamle danske filmskat

Dato: 21. februar

Tid: kl. 19.00

Sted: Kirken

Midt i den skønneste sommervarme kom vores nye kirkesanger, Thea, med en god idé: Skal vi ikke lave en aften, når det bliver vinter, hvor vi synger og spiller nogle af alle de gamle, skønne sange fra den danske filmskat?

Svaret behøvede vi ikke tænke over længe: Jo, selvfølgelig skal vi da det! Så nu kan vi byde dig velkommen ind i biografmørket, hvor du kan “Gå med i lunden” og nyde “Nattens sidste



Foto: Katharina Fyrberg

cigaret”, mens du “Sætter din hat som du vil”.

Der er god plads til at nynne med, og vi sørger også for nogle fællessange i løbet af aftenen.

Til de af jer, der endnu ikke har nydt Theas sang ved en gudstjeneste, skal I vide, at hun er uddannet på Performing Arts School i Göteborg og har stor erfaring fra musical-scenerne rundt om i landet. Så vi er i trygge hænder! Mads sidder ved klaveret, og Ole præst sørger for at binde det hele sammen. Kom og mød Thea, og nyd og syng med alle de gode, gamle sange.

Babysalmesang 2024

Vi har endelig fået mulighed for at tilbyde Babysalmesang i Valgmenigheden fra vinteren 2024. Katrine Boel Gjerum har sagt ja til at stå for det, og vi kunne ikke forestille os en bedre kandidat. Katrine er uddannet fysioterapeut og har firmaet ”Slyngefys.dk”, og hun har arbejdet med motorisk træning og tumleleg for babyer siden 2015. Samarbejdet er helt nyt, så alle detaljerne om indhold og datoer sender vi ud via nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook – så hold endelig øje og spred ordet!

Vi glæder os meget!

Vi gentager succesen: Ny gospelworkshop

Dato: 2. marts

Tid: kl. 10.00

Sted: Kirken

I efteråret 2022 havde vi en vidunderlig gospelworkshop med Julie Ben Semmane, hvor vi på rekordtid lærte nogle fede gospelsange, som vi præsenterede for et dejligt publikum ved en lille koncert som afslutning på dagen.

Det var så stor en succes, at vi er blevet kraftigt opfordret til at lave en opfølger – og det lytter vi selvfølgelig til, så her kommer en ny chance for at være med!

I år gør vi det på den måde, at selve workshoppen hvor vi lærer sangene, ligger lørdag den 2. marts mellem kl. 10 og 15, og så deltager vi med de sange, vi lærte til gudstjenesten dagen efter, søndag den 3. marts kl. 1100. På den måde tror vi på, at der bliver mere ro på indstuderingen lørdag, og vi er sikre på, at sangene kan indgå på smukkeste vis i gudstjenesten. Det bli'r en fest!

Mads sørger for et 3-mands band ligesom sidst, så vi virkelig kan mærke, hvad musikken og sangen kan sammen.



Gospelkoret sidst vi sang sammen.

ALLE uanset niveau er velkomne. Om du er helt ny sanger, top-professionel, kun synger i badet, eller en dreven kirkesanger, er helt underordnet – Julie står for en pædagogisk og yderst kapabel indstudering af ca. 3 til 4 sange, hvor alle kan være med.
Husk: Det handler om at synge, have det sjovt... og nyde musikken.

Så altså:

Lørdag: kl. 10.00-15.00

Søndag: Varme op kl. 09.00 og deltage i gudstjenesten kl. 11.00

Det er igen helt gratis at være med – og det gælder altså også, selv om du ikke er medlem af valgmenigheden ☺.

Vi sørger for kaffe/the og frugt i løbet af dagen, så du skal egentlig bare medbringe din glæde ved at synge med andre... og en madpakke til frokost!

Og tag din ven eller veninde med – det her er for alle!!

Tilmelding til Mads på:
organist@valgmenigheden.dk



Isabella og Pedro sagde ja, og præsten sagde amen... og så var der fest!



Stinne og Simon Gerbild med deres guldklump, Karen Marie, der blev døbt den 10. september.

Dåbslørdag 2024

Også i 2024 vil vi lave i alt 4 lørdage, hvor I kan få jeres børn døbt, hvis I fx har familie, der kommer langvejs fra. Læg mærke til, at tidspunkterne varierer lidt efter årstiden. I vinterhalvåret er det kl. 11.00, og i sommerhalvåret kl. 10.00

Datoerne i 2024 er:

Lørdag den 3. februar kl. 11.00

Lørdag den 4. maj kl. 10.00

Lørdag den 17. august kl. 10.00

Lørdag den 2. november kl. 11.00

Skattemapper

Kære venner. Nogle af jer har endnu ikke fået givet vores forretningsfører, Gunnar Wexlund, administrativ adgang til jeres skattemapper, så det er muligt for ham at beregne jeres bidrag til vores kirke.

I må meget gerne ringe til Gunnar på 29 85 82 05, hvis I er i tvivl om noget, eller hvis I gerne vil have lidt hjælp til at få orden i sagerne.



Pia og Ole præst var på lejr tur med konfirmanderne i weekenden 23.-24. september, og lørdag eftermiddag var vi i Bowl 'n' Fun i Svendborg.

Oskar (tv) har lavet hele 2 gange fem point i shufflepuck. Instruktøren Simon fortalte ellers, at det har han kun lavet en eneste gang i sit liv. Johannes (th) var faktisk så uimponeret over sin kammerats bedrift, at han hellere ville prøve, om det er muligt at pille næse med lukkede øjne.

Bagefter kørte vi til spejdernes lejr i Grasten på Thurørs sydside og hyggede os og lærte hinanden bedre at kende. Søndag kørte vi hjem og var med til gudstjenesten. Skøn start på konfirmandundervisningen.

Kirkelige handlinger

Døb:

Alva Kjeller Mortensen, født den 6. maj 2023, døbt den 12. august 2023, datter af Fie Kjeller Mortensen og Jimi Mortensen, Sdr. Nærå.

Karen Marie Gerbild, født den 5. april 2023, døbt den 10. september 2023, datter af Stinne Sørensen Gerbild og Simon Vincent Max Gerbild, Sdr. Nærå.

Alma Knold, født den 13. april 2023, døbt den 10. september 2023, datter af Amalie Jakobsen og Mads Knold, Sdr. Nærå.

Vielser/kirkelige velsignelser:

Isabella Safiye og Peder Pedro Risager Løv, Vejen og Sdr. Nærå, viet den 19. august 2023.

Begravelser/bisættelser:

Anne-Mette Christiansen, Årlev, bisat den 17. august 2023.

Hans Otto Knudsen, Højby, bisat 25. august 2023.

Æret være deres minde !



Alma Knold blev døbt den 10. september. Hun havde storesøster Menja med sammen med mor Amalie Jakobsen og far Mads. Og så var det mormor Mette, der havde lavet den eventyrligt flotte krans på døbefonten.



Lille Alva med storebror og mor Fie og far Jimi ved dåben 12. august.

Kontakter

Bestilling af Storstuen:

Pia Tornbjerg Pedersen
Tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden.dk

Forretningsfører:

Gunnar Vexlund
Tlf. 29 85 82 05
ff@valgmenigheden.dk

Formand:

Lis Møldrup
Tlf. 51 56 33 24
formanden@valgmenigheden.dk

Præst:

Ole Kobbelgaard
Tlf. 30 64 21 25
praesten@valgmenigheden.dk

Graver:

Michael Brødholt
Mobil 25 38 77 25
graver@valgmenigheden.dk

Servicemedarbejder

Pia Pedersen, tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden.dk

Organist:

Mads Klindt Poulsen
Tlf. 61 69 36 56
organist@valgmenigheden.dk

Følg med på vores hjemmeside: valgmenigheden.dk og find os på :
www.facebook.com/valgmenigheden

PS:

Kirkebil

Palles taxa i Ringe kører kirkebil
for os. Bestil fredag inden kl.
16:00 på tlf. 62 62 28 15

PPS:

Autorisation i Skattemappen

Tjek jeres Skattemappe. Autorisa-
tionen skal fornyes hvert 5. år.

Gudstjenester november 2023 – marts 2024

November	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
05.	19:00	OK	Allehelgen søndag, vi mindes vore døde
12.	11:00	OK	23. søndag efter trinitatis
19.	11:00	OK	Børnegudstjeneste med børnekoret
26.	19:00	MN	Sidste søndag i kirkeåret

December	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
03.	11:00	OK	1. søndag i advent – det nye kirkeår
10.	11:00	OK	2. søndag i advent, De 9 læsninger med konfirmander og musik
17.	14:00	OK	3. søndag i advent, Fynbo Koret medvirker, og bagefter er der Gløgg og æbleskiver
24.	14:00	OK	Juleaften – Rene Sommer på trompet
	15:30	OK	Juleaften – Rene Sommer på trompet
25.	11:00	OK	Juledag - Rene Sommer på trompet
26.	19:00	OK	2. juledag
31.	11:00	OK	Nytårgudstjeneste tak for i år med bobler, kranskage og hyggejazz i Storstuen bagefter

Januar	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
07.	11:00	OK	1. Søndag efter Hellig 3 konger
14.	11:00	OK	2. Søndag efter Hellig 3 konger
21.	11:00	OK	Sidste søndag efter Hellig 3 konger
28.	16:00	MN	Søndag septuagesima

Februar	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
03.	11:00	OK	Dåbsgudstjeneste
04.	11:00	OK	Søndag seksagesima
11.	11:00	OK	Fastelavn – bagefter fællesspisning og tøndeslagning i Storstuen
18.	--	--	Vinterferie - ingen gudstjeneste
25.	11:00	OK	2. søndag i fasten

Marts	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
03.	11:00	OK	3. søndag i fasten
10.	11:00	MN	Midfaste søndag
17.	19:00	OK	Mariæ bebudelses dag
24.	11:00	OK	Palmesøndag
28.	17:00	OK	Skærtorsdag - med fællesspisning (tilmelding på hjemmesiden eller Pia på 40 88 45 04)
29.	11:00	OK	Langfredag – musikgudstjeneste med Mads Klindt, Mads la Cour og Palle Hjort
31.	11:00	OK	Påskedag

April	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
07.	10:00	OK	KONFIRMATION
14.	10:00	OK	2. søndag efter påske

Prædikanter: **OK:** Ole Kobbegaard **MN:** Michael Nielsen